

Camper inspiratie magazine

*Alles wat je moet weten over camperen:
van het kiezen van je bestemming tot slim
gebruiken van de camper*

goboony

Home is where you park it 3

Camperaars aan het woord:

- Hugo's camperreis door Noorwegen 6
- De Familie Bijman 14

Bestemmingen

- Routes België 5
- Routes Scandinavië 8
- Routes West-Europa 9
- Routes Zuid-Europa 10
- Routes Oost-Europa 11
- Routes Engeland en Schotland 25
- In 20 weken door Europa 29

Camper kiezen en gebruiken

- Het kiezen van de juiste camper 16
- Vind de beste camperplaatsen 20
- Alles over wildkamperen 23
- Iedereen kan in een camper rijden (algemeen) 24
- Ontdek de gemakken (video's) 28
- Kamperen met kinderen 31
- Iedereen kan in een camper rijden (bergen) 32

De handigste tips bij elkaar

- Onderweg 4
- Camper regels 4
- Tolwegen 12
- De beste camper Apps 19
- Milieuzones 26
- Over Goboony - share the freedom 33
- Colofon 34

Camper inspiratie magazine

*Alles wat je moet
weten over camperen:
van bestemming kiezen
tot slim gebruik van
de camper*

* **Onderstreepte woorden in de tekst zijn links naar meer informatie over het onderwerp**

“Home is where you park it”

Foster Huntington

Home is where you park it

Met een betere quote hadden we niet kunnen beginnen. *Foster Huntington* maakte een fotoboek met deze pakkende titel.

Leuk dat je het **Camper inspiratie magazine** er bij hebt gepakt. Ga er lekker voor zitten, we gaan op reis!

Heerlijk weg!

Misschien is het idee om met een camper op reis te gaan wel helemaal nieuw voor je, of wil je het al langer heel graag, maar bedenk je steeds redenen waarom je het toch maar niet moet doen. Gelukkig is reizen in een camper voor heel veel mensen weggelegd. Dit e-magazine helpt je op weg. Als een van de volgende onderwerpen je aanspreekt, dan moet je zeker verder lezen.

- Je houdt van vrijheid**
- Je houdt van gemak**
- Je houdt van natuur**
- Je wil graag samenzijn met geliefden**

Super flexibel

Het reizen met een camper ontzettend veel voordelen. Alleen al het feit dat je super mobiel bent is ideaal. Voor vertrek stop je al je benodigdheden in de camper en daarna hoef je alleen de stoelen buiten te zetten en de luifel uit te draaien.

Zodra je op je plaats van bestemming bent kun je dus binnen no time beginnen met genieten. En bij vertrek ben je ook zo weer onderweg. Daarnaast heb je altijd een koelkast bij je. Zo zet je bij de supermarkt alles direct koud én je hebt altijd een lekker koud biertje.

Verder heeft bijna elke camper de mogelijkheid om fietsen mee te nemen met een fietsendrager. Fijn voor iedereen die graag fietst in de natuur, een stad wil bezoeken of snel een boodschap wil doen.

Gezellig samen

Een camper biedt ook veel comfort in gezelschap. Vaak zit je achterin relaxed aan een tafel in plaats van opgevouwen op een achterbank. Last but not least (ja daar is ie weer!): Je bent volledig vrij. Niet alleen tijdens het rijden, maar ook in je plannen van jouw vakantie.

Als het gaat regenen, dan trek je gewoon verder. Hetzelfde geldt als een plek toch niet zo mooi is als verwacht. Juist een plek gevonden die je helemaal fantastisch vindt? Dan blijf je gewoon wat langer.

TIPS

Haal alles uit het onderweg zijn

Camperen gaat niet alleen om de bestemming maar ook om de reis zelf. Stel je navigatie in op snelwegen vermijden om langs de mooiste wegen te komen (en tolwegen te vermijden). Je komt op plekken waarvan je niet wist dat ze bestonden, maar die wel bijzonder mooi of juist heel idyllisch zijn. Omdat je op die manier wel vaak wat langer onderweg bent moet je wel zorgen voor genoeg eten en drinken onderweg. Gelukkig heb je bergen kastruimte en een koelkast tot je beschikking, dus verhongeren hoeft je zeker niet. Zet ook een lekker muziekje aan. Download bijvoorbeeld de playlist "[Goboony road trip](#)" op Spotify voor een heel fijne roadtrip vibe, maar je kan natuurlijk ook zelf wat samenstellen.

Leuk voor de kinderen

Als je met kinderen reist, zorg ook voor genoeg afleiding voor hen. Speel spelletjes als *'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet'* of laat ze aan tafel kleuren. Met antislipmatjes blijft alles prima op tafel liggen, ook tijdens het rijden.

Makkelijk boodschappen doen

Doe net voordat je bij de plaats van bestemming aankomt boodschappen. Je zet ze zo van het winkelwagentje in je koelkast. Zo hoeft je niet met je hele hebben en houden de camping weer af. Overigens hoeft je dat ook niet als je fietsen meeneemt in de garage van de camper of op de fietsendrager. Een snelle boodschap is op de fiets zo gedaan.

Algemene camper-regels

Zorg er te allen tijde voor dat je een dame of heer bent in het verkeer.

Let op het maximum gewicht

Als op het kenteken van de camper staat dat deze tot 3500 kg mag, dan is dat ook echt zo. In Nederland zijn ze bij een camperweging wel iets flexibel, maar in camperland doen er verhalen de ronde dat ze bij controles in bijvoorbeeld Zwitserland helemaal niet flexibel zijn. Het is zelfs zo dat je misschien je spullen ter plekke moet achterlaten om op het juiste gewicht te komen. Houd daar dus rekening mee.
Tip: Reis met een minimaal gevulde watertank en lege vuilwatertank.

Denk aan je snelheid

Campers tot 3500 kg mogen in bijna heel Europa buiten de bebouwde kom en op snelwegen de maximumsnelheid. Dat verschilt een beetje per land, maar dat zie je wel als je een land in komt rijden. Houd er wel even rekening mee dat je camper liever geen 130 km p/u rijdt. Vooral als het een wat ouder voertuig betreft kun je beter lekker rustig aan doen.

Beter niet overnachten langs de snelweg

Je bent op doorreis naar een volgende bestemming. Je rijdt over de snelweg en komt langs een benzinestation waar ook vrachtwagenchauffeurs overnachten. Misschien denk je 'ooh, dat kan voor een nachtje ook wel', maar we raden het erg af. In sommige landen mag het wel, maar we hebben meer dan eens gehoord dat het niet veilig is. Kies liever voor een simpele camperplaats. *LET OP: Reserveer op tijd want deze plekken zijn vaak niet zomaar toegankelijk, of arriveer niet te laat.*

De mooiste camperroutes in eigen land

[Op onze blog vind je nog veel meer inspiratie voor een camper reis door België.](#)

Voor mooie camperroutes hoef je helemaal niet ver Europa in te trekken. In België zijn heel erg veel mooie bestemmingen, dus kun je eindeloos routes blijven uitstippelen.

Van west naar oost in 6 dagen

Met deze route reis je binnen in week van west naar oost (of andersom). Je vertrekt vanuit Gent en langs een serie aan bijzondere bestemmingen en tussenstops in het binnenland, inclusief de Ardennen natuurlijk, eindig je in het westen. Deze route kan ook net zo goed andersom worden gereden natuurlijk.

Een driedaags tripje door de Ardennen

Deze route is ideaal voor een korte camperreis door België. De route start in La Roche-en-Ardenne. Reis langs middeleeuwse plaatsen en kastelen, historische monumenten en natuurlijk de prachtige natuur. Afhankelijk van je planning kun je de reis nog mooi eindigen in Luik.

Romantische route naar Brugge

Rijd in een dag naar Brugge toe en kies voor de overnachting op Parking Kanaaleiland of voor Camping Memling. Waarom dit een romantische route is? Omdat je Brugge met een gerust hart het meest romantische stadje van Europa kunt noemen. Het is eigenlijk één groot openluchtmuseum. Wat natuurlijk ook zo leuk aan het camperen is, is het rijden zelf. Ga daarom op dag drie gewoon lekker op pad met je camper.

[Bekijk deze routes in meer detail op onze blog.](#)



Margje Hoogland

Auteur

Noorwegen is heel populair onder campers, ik hoor en zie het overal voorbij komen.

Onze blog [‘Met de camper naar Noorwegen’](#) staat al tijden met stip op nummer één bij onze meest gelezen blogs. Een goed moment om het verhaal te delen van Hugo, die met zijn gezin met de camper naar Noorwegen is geweest.

Noorwegen op z’n mooist

“Route 55 ligt zo hoog, dat je met de camper langs gletsjers rijdt”

“We hadden sowieso al besloten om een keer met een camper op vakantie te gaan. Mijn vriendin kwam toen met het idee van Noorwegen, vooral omdat je daar vrij kan kamperen en het is een waanzinnig land. Overigens hebben we uiteindelijk nooit wild gekampeerd. We wilden dat wel, maar we hadden een redelijk oude en grote camper gehuurd en het landschap is best ruig daar, dat zagen we gewoon niet voor ons.”

“Onderweg zijn we nog wel eens plekken tegengekomen waar het wel had gekund, maar toen waren we op doorreis en hadden we er geen rekening mee gehouden. Met de kinderen was het trouwens prima geweest hoor. Het maakt namelijk niet zoveel uit of je op een camping staat of gaat wildkamperen. Je zet gewoon de koelkast op gas en doet wat je op een camping ook doet.”

Hugo’s camperroute

Ben je nog op zoek naar een mooie camperroute door Noorwegen? Houd dan de route van Hugo in gedachten.

“Met de boot zijn we naar Kristiansand gegaan en vanaf daar afgezakt naar Lindesnes, het zuidelijkste puntje van Noorwegen, waar je ook een vuurtoren hebt. Vanaf daar zijn we, via Stavanger, het fjordengebied in getrokken. Daar heb je ook een route, Route 55, die zo hoog ligt dat je met je camper gewoon langs gletsjers rijdt. Uiteindelijk zijn we tot net iets onder Geiranger gekomen. Ik had mijn racefiets mee, dus ik ben er op de fiets nog even naar toe gegaan. Daarna zijn we richting het oosten, richting Lillehammer, gereden en toen zijn we via Telemark afgezakt naar het zuiden.”



Overigens moet je volgens Hugo vooral niet te veel plannen. "Wij hadden van tevoren wel een beetje uitgezocht welke hoogtoppen we wilden bezoeken, maar in Noorwegen is dat niet nodig. Ga gewoon rijden, je komt vanzelf op een mooie plek. Het is toch allemaal even mooi daar. Daarnaast geeft 'geen plan' een ultiem gevoel van vrijheid. Als je iets leuks tegenkomt moet je wel de ruimte hebben om dat te kunnen ontdekken."

Waterval

Noorwegen is zoveel meer dan fjorden en gletsjers. "Vøringsfossen, is ook zo waanzinnig. Het is een van de hoogste watervallen van Noorwegen en echt niet normaal. Je kan er een leuke hike doen, die ook geschikt is om met de kids te doen. Het is wel echt ruig, maar hij is niet zo lang. Al is onze oudste zoon alsnog in slaap gevallen op een rots, dus zijn wij om en om naar de waterval gelopen."

Fijne manier van reizen

"Het camperen is ons heel goed bevallen, zeker in zo'n uitgestrekt land als Noorwegen. Je doet echt een rondtrek-vakantie en als je dan op de camping aankomt zet je de luifel uit en de stoelen voor de camper en je bent gewoon al klaar. Al zitten daar ook nadelen aan, omdat je dus ook alles weer in moet klappen als je weg wilt. Je moet het goed plannen. Ook kan je vanaf een camping niet makkelijk uitstapjes maken, maar je kiest voor dit type vakantie. Als ik weer naar Noorwegen zou gaan, zou ik zo weer met een camper gaan."

Volgens Hugo is het in Noorwegen trouwens niet per se nodig om uitstapjes te maken vanaf campings. "De campings zijn heel rustig, dat is het voordeel als je zo midden in de natuur zit. We hebben daar gewoon gechillt, lekker rustig aan gedaan."

Soms kan je vanaf de camping ook kleine hikes maken. Verder reisden we gewoon van bezienswaardigheid naar bezienswaardigheid. Daarna zochten we we een plek uit. Dat draagt trouwens ook bij aan het gevoel van vrijheid, dat je nog niet weet waar je gaat slapen. Het is gewoon tof."

Hugo's campertips

Voor mensen die nieuw zijn met het camperen of een camper hebben gehuurd heeft Hugo nog wat tips. "Check van tevoren goed wat op gas zit en wat niet. Onze verhuurder had niet verteld dat de boiler op gas ging, dus ons gas was snel op."

Bedenk ook dat camperen echt iets is als je de natuur in gaat, ik zou niet naar Salou of Blanes gaan met de camper. Het is juist leuk als je door mooie streken kunt rijden. Ga zeker niet op een plek staan. Zie het rijden als onderdeel van de vakantie in plaats van een noodzaak. Oh en voor Noorwegen specifiek; neem wat eten en drinken mee van jezelf, dat scheelt een hoop geld!"

Heb jij ook een leuk camperreisverhaal dat je wil delen?
Dat kan via: info@goboony.nl
Meer reisverhalen vind je op www.goboony.be/blog

Kan het mooier dan Scandinavië?



Camperreizen door Scandinavië

Scandinavië is misschien wel de meest populaire bestemming om met de camper doorheen te reizen. Zowel in Noorwegen als Zweden is het namelijk toegestaan om te [wildkamperen](#). Je kunt zo het ultieme gevoel van vrijheid ervaren en elke dag bepalen hoe lang en hoe ver je wilt reizen zonder afhankelijk te zijn van campings en camperplaatsen. Daarnaast biedt de prachtige uitgestrekte natuur het perfecte decor voor de ideale roadtrip. Het is dan ook niet voor niets dat we al meerdere blogs aan de Scandinavische landen hebben gewijd.

Prachtige fjorden in Noorwegen

Noorwegen is het meest geliefde land onder campers en deze [camperroute door Noorwegen](#) is de meest gelezen blog op onze website. De route gaat van Kristiansand tot Kristiansund (ja dit zijn twee verschillende plaatsen) en brengt je langs de prachtigste fjorden, dorpjes en wandelgebieden. De [route](#) eindigt in de hoofdstad Oslo vanwaar je de veerboot naar Denemarken kunt pakken, maar als je echt in een reislustige bui bent rij je natuurlijk door naar Zweden.

Zweden, het land van Pippi Langkous

Hoewel niet zo populair als Noorwegen, is Zweden toch een van de mooiste landen van Europa. Je kunt een camperreis door Zweden goed combineren met een camperreis door Noorwegen. Göteborg en Oslo liggen namelijk maar 4 uur van elkaar verwijderd. We schreven al eerder over drie [camperroutes door Zweden](#). Heb je zin in avontuur, neem dan de [route](#) die je tot in het noorden van Zweden brengt en ga op zoek naar het noorderlicht. Toch liever een culturele roadtrip, neem dan de routes langs de steden in het zuiden en midden van Zweden.

Dichtbij huis is ook genoeg te beleven

Camperreizen in West-Europa

Natuurlijk kun je het ook iets dichtbij huis zoeken en de bekende vakantiegebieden in West-Europa bezoeken. Zowel **Duitsland** als **Frankrijk** bieden gevarieerde camperreizen met tal van leuke steden en mooie natuurgebieden. Ga je voor een ultieme roadtrip door Europa en vertrek je met de camper vanuit huis dan zul je waarschijnlijk een van deze twee landen doorkruisen. Pak dan op weg naar Scandinavië, Oost-Europa of de Middellandse Zee enkele mooie routes mee door deze 'doorreislanden'.

Nederland, zoveel moois dichtbij huis

Wist je wel dat Nederland vol met moois zit? In zo'n klein landje zou je het niet verwachten, maar het is ontzettend gevarieerd. Leuke oude steden, verschillende landschappen en overal weer andere dialecten, gebruiken en culturen. Met deze [routes door Nederland](#) kun je het zelf ontdekken!

Duitsland: van Hamburg tot Beieren

Ben je op weg naar Scandinavië, stop dan even bij Hamburg en ervaar de hipste stad van Duitsland. Onderweg richting Polen? Dan is Berlijn natuurlijk een must-visit. Verder geven we al tips over [camperreizen naar Duitsland](#) met drie [routes](#) die sowieso de moeite waard zijn als je in Duitsland bent. Je kunt ze zelfs combineren door in in de Eifel te beginnen en via de Duitse Wijnroute richting Beieren te rijden en van het Duitse berglandschap te genieten.

Verschillende routes door België

Ook België is prachtig, van de noordzeekust tot de Ardennen, tot de mooie steden als Gent, Antwerpen en Brugge en van frietjes tot bonbons. België is nog kleiner dan Nederland, maar neemt een belangrijke plaats in in Europa. Ontdek het zelf door een van deze [camperroutes](#) door België te rijden.

Natuur en cultuur in Oostenrijk

Oostenrijk heeft niet alleen prachtige bergen, maar ook ontzettend veel culturele bezienswaardigheden. Vooral in Salzburg en Wenen kijk je je ogen uit. In de [camperroute door Oostenrijk](#) nemen we je mee langs alle figuurlijke en letterlijke hoogtepunten in het land.

Grand Tour door Zwitserland

Misschien wel de meest uitgebreide camperroute die we bij Goboony hebben uitgewerkt. Met als inspiratie een bekende rondreis door het land schreven we over de mooiste [camperreis door Zwitserland](#) over de ruim 1600 km lange Grand Tour. Tijdens de Tour doorkruis je het hele land en kom je langs 22 meren, 5 Alpenpassen en 12 UNESCO-werelderfgoederen!

Camperreizen in Zuid-Europa

Lekker eten, een heerlijk zonnetje en prachtige kusten. In het Mediterrane zuiden van Europa is het pas echt genieten. Je kunt er lekker de toerist uithangen langs de **Franse kustlijn**, de **Spaanse costa's** en **Portugese praia's** of cultuur snuiven in de historische steden van **Italië**.



Heerlijk cruisen langs de Franse kust

Natuurlijk is Frankrijk een vakantiebestemming op zich, maar als je dan toch met de camper bent, probeer dan zoveel mogelijk van het land in je op te nemen door een of meerdere [camperroutes door Frankrijk](#) te rijden. In Frankrijk vind je de mooiste routes langs zowel de west- als de zuidkust. Je komt zo langs de historie in Normandië en Britannië om vervolgens de surfkusten in het zuiden onder Bordeaux te bezoeken. Of waan je in de filmwereld langs de Cote d'Azur in Zuid-Frankrijk.

Italië heeft het allemaal!

Wow, waar moet ik beginnen? In Italië is zoveel te zien en te beleven dat je er wel een camperreis van meer dan een maand aan zou kunnen wijden. Rij voor de ultieme [roadtrip door Italië](#) via de westkust richting het zuiden om in de punt van de laars om te keren en langs de oostkust weer terug te rijden. Je komt zo echt alles tegen. Van de eeuwige sneeuw in de Alpen via cultuur in Toscane tot aan de historie in Rome. Natuurlijk kun je de camperreis ook focussen op een regio binnen Italië. Rij bijvoorbeeld langs [de meren van Noord-Italië](#) of deze romantische [camperroute door Italië](#) langs mooie dorpjes en een scheve toren.

Rondje Spanje en Portugal

Ga je naar Portugal met de camper, dan zul je eerst door Spanje heen moeten. Maak hier dan een mooie camperreis over het '*Baskische schiereiland*' van, door ook meerdere plekken in Spanje te bezoeken. Zo is een [reis door de Algarve](#) goed te combineren met een [roadtrip door Spanje](#) langs onder andere Barcelona, Valencia en Murcia. Rij vervolgens noordwaarts langs de Portugese kust en bezoek [de 10 mooiste plekken in Portugal](#).



“Je bent niet gebonden aan een locatie, dus kun je in korte tijd **veel landen bezoeken.**”

Oost-Europa wordt steeds populairder en niet alleen onder campers. Vooral de prachtige kust van Kroatië is een veel bezochte regio.

De prachtige kust van Kroatië

Kroatië staat vooral bekend om de kustlijn met de vele eilanden, maar ook de meren van Plitvice vallen onder de mooiste wonderen van moeder natuur. In deze [camperreis door Kroatië](#) rij je van Istrië in het noorden langs de kust helemaal naar Dubrovnik in het zuiden en via het binnenland weer terug. Je komt zo langs de mooiste plekjes en rijdt over de prachtige kustweg Jadranska Magistrala.

Indrukwekkend Slovenië

Slovenië heeft de laatste jaren een flinke opmars gemaakt als vakantieland, en het is toeristischer dan je misschien zou denken. Vooral het meer bij Bled is erg populair. In deze [camperreis door Slovenië](#) werkten we een route uit die je door het hele land brengt. Vooral de eerste helft is de moeite waard. Je rijdt zo langs prachtige wijnvelden en bezoekt de hoofdstad Ljubljana. Zeker de regio's in het westen doen denken aan Italië, wat misschien niet zo gek is aangezien delen van het land iets meer dan 100 jaar geleden nog Italiaans grondgebied waren.

Lees ook de blogs van [Saskia, Les, Gijs en Teun](#) en [Guus en Sandra](#). Zij deden enkele Oost-Europese landen aan. En wat dacht je van een campertrip door [Polen](#) of [Hongarije](#)?

TIPS

Wanneer je met de camper door Europa reist, kom je hoogstwaarschijnlijk meerdere Tolwegen tegen.

Tolwegen in Frankrijk

In Frankrijk zijn veel tolwegen. Je kunt bij verschillende tolwegen op verschillende manieren betalen en dat kan heel verwarrend zijn! Om zonder problemen door de tolpoorten te kunnen gaan, adviseren wij je om van tevoren alvast een tolbadge aan te schaffen. Meestal hoef je dan ook minder lang te wachten. Met een tolbadge betaal je elektronisch. Je kunt je via de website van de ANWB een [tolbadge](#) aanschaffen die alleen geldig is op Franse tolwegen, maar er bestaat ook een [badge](#) die geldig is voor tolwegen in Frankrijk, Spanje en Portugal. Wil je weten hoeveel tol jij moet betalen van je begin- tot eindpunt? De site www.autoroutes.fr heeft een handig tooltje waarmee je het volledige tolbedrag kunt berekenen.

Tolwegen in Spanje

In Spanje zijn de meeste snelwegen tolwegen. Betalen bij de tolpoorten kan met contant geld, de bekende creditcards en soms ook met een Nederlandse bankpas. Tolpoorten waar dit mogelijk is zijn voorzien van een Maestro-logo. Als je vaker door Spanje reist, kan je ook gebruik maken van de tolbadge die we al eerder hebben genoemd hierboven ([link badge](#)). Per tolweg in Spanje gelden er [verschillende tarieven](#) die vind je via deze [link](#).

Tolwegen in Europa

Op de [website van de ANWB](#) vind je uitgebreide informatie over de meeste tolwegen in Europa. Mocht je even niet weten hoe het zit, zoek het even op op hun website.

Tolwegen in Portugal

In Portugal vind je ook diverse tolwegen. Bij een aantal tolwegen kun je contant betalen, maar bij andere tolwegen alleen elektronisch. Elektronisch betalen kan op vijf verschillende manieren. Via Easytoll, prepaid Toll Card, Toll-service of een 3-daagse ticket. Maar ook met behulp van Via Verde Visitors en de eerder genoemde badge voor Frankrijk, Spanje en Portugal kun je makkelijk tol betalen. De [ANWB](#) geeft je alle informatie over de verschillende manieren, zo kun je direct kiezen welke manier voor jou het makkelijkste is.

Tolwegen in Italië

Italië heeft veel tolwegen. Om goed voorbereid op vakantie te gaan is het goed om van tevoren uit te zoeken in welke tariefklasse jouw camper valt. De meeste campers vallen in klasse twee. Op [deze site](#) kun je ook je route invullen om te berekenen hoeveel tol je ongeveer kwijt zal zijn. In Italië kan tol op verschillende manieren worden betaald. Bij bemande poortjes kan je betalen met contant geld, maar je kan ook op veel plekken betalen met de je creditcard. Bij tolpoorten waar het Maestro-logo genoemd staat, is het mogelijk om te betalen met je Nederlandse bankpas zonder je pincode in te vullen. Om sneller door te rijden kun je ook gebruik maken van een VIA-Card. Je kunt deze magnetische kaart kopen bij servicestations langs de autostrada en bij de tabakswinkels. Ze kosten €25,- of €50,-. Wanneer je betaalt bij tolstations wordt het te betalen bedrag van de kaart afgetrokken.

TIPS

Tolwegen in Noorwegen

Ook Noorwegen kent een veelvoud aan tolwegen. Veel trajecten zijn echter maar tijdelijk. Dit komt doordat in Noorwegen nieuwe wegen, bruggen en tunnels worden betaald door tolheffing. Als de kosten zijn gedekt wordt de heffing opgeheven. In Noorwegen zijn ook enkele steden die tol heffen. Je kunt ervoor kiezen om je van tevoren te registreren voor het automatische betaalsysteem, maar je kunt er ook voor kiezen om bij Noorse tolwegen gewoon door te rijden. Je kenteken wordt namelijk gescand en zo wordt de rekening binnen vier tot zes maanden thuisgestuurd. Een andere optie is gebruik te maken van [EasyGo](#). Dit is een handig systeem waarmee je voor tolwegen, bruggen en veerponten in Denemarken, Zweden en Noorwegen betaalt.

Tolwegen in Zwitserland

In Zwitserland gelden dezelfde regels met betrekking tot tolwegen als in Oostenrijk. Op alle autosnelwegen in Zwitserland is het verplicht een tolignet te hebben. Daarnaast wordt er tol geheven voor de **Grote-Sint-Bernardtunnel** en de **Munt-la-Scheratunnel**. Het tolignet moet aan de binnenzijde aan de linkerzijde van de voorruit worden geplakt en is één kalenderjaar geldig. Heb je nog een oud tolignet op je voertuig? Haal de oude dan weg voordat je een nieuw vignet op je ruit plakt.

Geen tolwegen in Duitsland

De Duitse overheid wil wel graag tol heffen, maar Nederland, Luxemburg en Oostenrijk verzetten zich daar hevig tegen en kregen hun zin, geen tol voor bezoekers.

**Autobahnvignet Oostenrijk**

Voor je op vakantie gaat naar Oostenrijk moet je wel even met een aantal dingen rekening houden. Het belangrijkste is het [Autobahnvignet](#). In veel landen worden vignetten gebruikt in milieuzones, maar in Oostenrijk wordt het vignet gebruikt om te laten zien dat je tol hebt betaald. Het is belangrijk dat je al voordat je de grens oversteekt in het bezit moet zijn van een geldig vignet. Heb je dit niet dan riskeer je een boete van ongeveer € 120,-. Het vignet was eerst altijd alleen fysiek verkrijgbaar, maar vanaf dit jaar is het vignet ook [digitaal beschikbaar](#).

Te huur : **avontuur**



Dominique Bijman

Auteur

De familie Bijman wilde al jaren naar Scandinavië. In de zomer van 2018 huurden ze een camper via Goboony om die plannen waar te maken. Dochter Dominique vertelt me hoe de reis hen is bevallen.

Een camper huren via Goboony

Al jaren kriebelde het bij mijn ouders om Scandinavië eens goed te gaan bekijken. Mijn ouders kijken altijd het hele jaar uit naar hun welverdiende zomervakantie en dit keer nog een beetje meer. Vorig jaar hebben wij voor het eerst een reis gemaakt met een camper langs de westkust van Amerika, nadat mijn ouders hier het een en ander op internet over hadden gelezen. Het gemak en de vrijheid van een camper viel toen direct al in de smaak. Toen ze dit jaar aan het uitzoeken waren wat ze precies wilden gaan doen was de keuze dan ook al snel gemaakt; een camperreis! Toch keken we een beetje op tegen het gedoe rond het huren van een camper. Dit bleek echter helemaal niet nodig. Via wat Googlen kwamen we terecht bij Goboony, wat ons al het gedoe bespaard heeft. Wij zijn dan ook honderd procent enthousiast over Goboony.

Ons oog viel op een mooie vierpersoons camper van een verhuurder uit Friesland. Via wat contact en een paar simpele klikjes was het zo geregeld. Op 18 augustus 2018 konden we de camper alvast ophalen bij de verhuurder om de dag erna helemaal ready te kunnen vertrekken. De verhuurder was erg behulpzaam en gaf een uitgebreide rondleiding door de camper. Het was een ruime camper met een bed boven de bestuurderscabine, waar ik en mijn broer sliepen, en een bank met tafel die elke avond werd omgebouwd tot het bed van mijn ouders. Alles was top in orde en wij hoefden ons alleen nog maar te voorzien van wat eten en kleding.

TIPS

Camping Hallingdal in Al bij de waterval Kulufoss

Een waterval-hike bij Odda aan een fjord

Een hike in het Folgefonna national park

Een hike naar het Preikestolen viewpoint

Winkelen in Kristiansand

King of the road

De volgende dag vertrokken mijn ouders, tweelingbroer van zeventien en ik naar Denemarken. Over deze eerste rit kan ik weinig schrijven behalve dat mijn broer en ik heerlijk hebben geslapen. We zaten tegenover elkaar aan een tafel achter de bestuurderscabine en we kunnen stellen dat de camper in ieder geval helemaal puberproof is. Ook mijn ouders hebben een ontspannen rit gehad omdat de camper zeer comfortabel was. Je bent ook wel een beetje *'the king of the road'* in een camper.

Gedurende de hele vakantie heeft mijn moeder tijdens het rijden uitgezocht waar we die dag ongeveer wilden gaan staan. Een belletje naar wat campings en het was altijd al snel geregeld. Dit ervaren wij als een groot voordeel van de camper. Omdat je alles bij je hebt, kan je overal verblijven zonder afhankelijk te zijn van anderen. De vrijheid en de rust die je daarvan ervaart gaat boven alle vliegvakanties waarbij je constant afhankelijk bent van taxi's en hotels. Je klapt je luifel uit en zet wat stoeltjes neer en klaar.

Onderweg kan je ook op elk veldje of parkeerplaatsje wat eten en koffie drinken. In Scandinavië mag je op veel plekken zelfs wildparkeren, al hebben wij uiteindelijk enkel op campings overnacht. Eenmaal aangekomen bij de eerste camping verkenden we de buurt en vonden we een hele hoop bramen. 's Avonds aten we pasta van mijn moeder en zo gingen we een geweldige vakantie in.

Een camper is ideaal voor een gezin

We zijn doorgerezen naar onder andere Kopenhagen, Oslo, de Noorse fjorden, de Preikestolen, Kristiansand en zelfs nog naar Bremen. We hebben veel prachtige wandelingen in de natuur gemaakt. De fjorden bevielen ons wat dat betreft het meeste. De natuur is daar erg ruig en af en toe adembenemend. Alle watervallen, meren en bossen vervelen nooit. Overal waren ook goed te belopen wandelroutes. Sommige wat intensiever dan de andere, maar altijd uitdagend met leuke bruggetjes en rotsen.

's Ochtends smeerden we bij het ontbijt wat broodjes en vervolgens reden we met de camper naar het beginpunt van de wandelingen. Na de wandeling kon je dan uitpuffen in de camper en even langs de supermarkt gaan. Omdat je zo flexibel bent met de camper hebben we ook als gezin samen een fijne vakantie gehad. Je hebt je eigen spulletjes gauw bij de hand en slaapt iedere nacht in hetzelfde bed maar toch kon iedereen zelf ontdekken waar zijn/haar interesses lagen doordat de omgeving telkens verandert. Kortom, het was een geweldige vakantie en ik zou het zo over willen doen.

Heb jij ook een leuk camperreisverhaal dat je met de lezers wilt delen? Dat kan via: info@goboony.nl
Meer reisverhalen vind je op www.goboony.be/blog

Er zijn **vier smaken**:
De buscamper, de alkoof
camper, de integraal
camper en de half-integraal
camper.

Het kiezen van de juiste camper

Als je een camper wilt huren, moet je eerst goed bedenken welke camper nu het beste bij je past. Dat kan nog best een ding zijn omdat er zoveel verschillende formaten zijn. Om alle campers uit elkaar te houden, kun je ze het makkelijkst onderverdelen in vier soorten. De buscamper, de alkoof camper, de integraal camper en de half-integraal camper. Ik zet de voor en nadelen op een rijtje, dan is de goede keuze zo gemaakt.

De meeste buscampers hebben veel weg van een bestelbus en zijn geschikt voor twee tot vier personen. Toch heb je hier ook allerlei verschillende maten in. Een Volkswagen busje is vaak een stuk kleiner dan een Pössl camper, maar het zijn beide buscampers.

Eind tachtiger jaren bouwde Peter Pössl z'n eerste camper op basis van een bestelwagen. Hij opende hiermee nieuwe wegen voor reizigers. Pössl's zijn veelzijdig bruikbare buscampers waarvan de productie van bijna alle modellen plaatsvindt bij andere camperbouwers.

Bedenk van tevoren goed hoeveel staruimte je wilt hebben. In een grotere bus kun je vrijwel altijd staan en bij de meeste Volkswagenbusjes kan je vaak het hefdak omhoog zetten voor meer beweegruimte.



Het voordeel van een buscamper is dat je deze kan **gebruiken als een gewone personenauto**. De kleinere buscampers kunnen vaak ook op een gewone parkeerplek staan.

Het nadeel is dat er iets minder ruimte is. En er is vaak geen **natte cel** aanwezig om je te douchen of om de afwas te doen. Overigens hebben veel buscampers wel een *porta potti* (Het toilet voor onderweg!)



Margje Hoogland

"Geef mij en mijn vriend maar een buscamper! Meer hebben wij niet nodig."

"Van de **buscampers** is de VW toch wel de meest *geliefde*"



Alkoof camper

Een alkoof camper herken je meteen aan z'n grote uitbouw boven de cabine. In de alkoof vind je de slaapplekken



Het voordeel van deze camper is dat hij geschikt is voor **meerdere personen**, bijvoorbeeld een groot gezin. Je hebt ook veel **opbergruimte** en kan het beddengoed gewoon in de alkoof laten liggen. Handig voor een *power nap* onderweg!

Nadelen van de alkoof camper zijn dat hij **windgevoelig** is, hoger is dan normale campers en dat je rekening moet houden met een **hoger brandstofgebruik**.



Integraal camper

De Integraal camper is de laatste van het rijtje. Het is bovenal een ruime camper. Van heel luxe tot een schattige retro Hyster



De ruimte wordt optimaal benut omdat het camperdeel en de cabine één zijn. Boven de cabine is vaak nog een extra hefbed. Andere voordelen zijn dat de cabine erg ruim is en je minder snel roest zal tegenkomen omdat dit deel van kunststof is gemaakt.

Het nadelen is dat de **kreukelzone minder goed** is door het gebruik van veel kunststof onderdelen.



Half-integraal camper

De half-integraal camper (ook wel *semi-integraal*) is een combinatie van een alkoof en een integraal camper



Het voordelen is dat de alkoof klein is. Hierdoor vang je minder wind waardoor het **brandstofgebruik lager** is dan bij de Alkoof camper. Daarnaast heb je ook minder kans om met de alkoof ergens tegenaan te rijden.

Het is nog steeds een groot voertuig, waardoor je je rijstijl iets aan moet passen. Let ook goed op het aantal bedden. Vaak zit er bij een half-integraal camper geen bed boven de cabine, maar achterin de camper. Ook kan het zijn dat je de eethoek moet ombouwen. Mocht er wel een bed boven de cabine zitten dan is dat vaak een hefbed.



"Er zijn zoveel varianten, ga je met z'n tweeën of met een gezin op reis?"



Download voor vertrek de volgende apps:

Campercontact en **Park4Night** voor het vinden van een overnachtingsplek

Google Maps voor de navigatie. Ook handig wanneer je wilt navigeren als je niet in de camper zit

Spotify voor muziek. Je kunt hierin ook hele playlists downloaden. Zo kun je ook van muziek genieten als je geen internet hebt.

Guides by Lonely Planet heel veel leuke informatie van andere reislustigen

Yelp voor de beste restaurants in de buurt

Camper Leveler (van *eland apps*) voor het waterpas zetten van de camper

SatFinder voor het afstellen van de schotelantenne

AccuWeather, weten waar het beste weer is (voor de echte Nederlanders!)

iTranslate (betaalde versie) Vertaal-app, zodat je je met meer dan handen en voeten kunt redden

XE Currency voor de juiste financiële koers

Polarsteps voor het bijhouden van je route, eventueel kun je verhalen en foto's uploaden. Ook leuk voor het thuisfront.

Vind de beste camperplaatsen in de EU

Om de mooiste of gekste camperplekken te vinden in Europa, hebben we de beste apps en websites voor je op een rijtje gezet.

De **camperplaatsen-app** van NKC heet [Campercontact](#) en is bij bijna iedere camperaar wel bekend. Voer jouw gewenste bestemming in, zet jouw wensen om in filters en zie daar de camperplaatsen die helemaal bij jou passen. Je vindt er camperplaatsen over de hele wereld.

Wat fijn is aan de campercontact app is dat veel gebruikers *reviews* achterlaten. Je kunt hiermee goed de kwaliteit van de camperplaats of camping beoordelen en zo zal je hoogstwaarschijnlijk niet voor verrassingen komen te staan. In de app van NKC vind je de juiste contactgegevens van alle camperplaatsen en ook staan de goede coördinaten erbij, zodat je de plek makkelijk in kunt voeren in je GPS. De app kost € 5,99 per jaar, maar is voor NKC-leden gratis.

Park4night

Een andere goede app is [Park4night](#). De app werkt een beetje hetzelfde als campercontact van NKC en geeft ontzettend mooie plekken weer. Je kunt specifiek zoeken op bijvoorbeeld gratis camperplaatsen, camperplaatsen bij een boerderij, gewoon een picknickplaats, stiekeme offroad weggetjes of ontzettend mooie wild kampeer plekken. Mocht je langer weg zijn dan is [iOverlander](#), een vergelijkbare app.

ACSI

De [ACSI](#) is ook een bekende in de kampeerwereld. Zowel op de website als in hun papieren gidsen vind je een enorm overzicht van campings in Europa, maar naast de website en de gidsen hebben ze ook een aantal apps: CampingCard ACSI-app (die je alleen kunt gebruiken met een ACSI CampingCard), de ACSI Campings Europa-app, en de Klein & Fijn Kamperen-app. Ideaal voor iedereen omdat je campings in allerlei soorten en maten kunt vinden, van kleine natuurcampings tot campings met zwemparadijs.

Natuurkampeerterrainen

De campings van [Natuurkampeerterrainen](#) zijn misschien niet echt camperplaatsen, het zijn eerder minicampings. Toch wil ik ze hier even noemen, omdat ik groot fan van de plekken ben. Deze zijn klein, midden in de natuur en vaak wel van alle gemakken voorzien. Op de site kun je makkelijk zoeken naar de terreinen en filteren op land en provincie. Ook kun je filteren op campings die toegankelijk zijn voor campers en/of camperbusjes. Om te kunnen kamperen op een Natuurkampeerterrain hoef je alleen maar even het **Groene Boekje** aan te schaffen. Je kunt daarnaast ook nog de Kamperen app downloaden.

Campspace

Een andere goede site is [Campspace](#). Ook deze site biedt je campingplaatsen over de hele wereld. Het leuke is dat ze niet alleen grote campings op hun site hebben staan, maar dat er ook veel mensen zijn die een plekje in hun tuin aanbieden. *Microcampings* noemen ze die. Je kunt op die manier echt op de meest sprookjesachtige plekken kamperen. Van een spot tussen de olijfbomen in Italië tot een plekje bij een ecolodge bovenop een berg in Spanje.

Wijngaarden en boerenerven

In meerdere landen in Europa is er de mogelijkheid om op boerenerven en tussen de wijngaarden te kamperen.

1 Britstops - Engeland

Als je met de camper naar Engeland gaat kun je gebruik maken van [Britstops](#), gratis plekken waar je 24 uur mag staan met je camper. Vaak vind je deze Britstops bij pubs, wijngaarden, boerderijen, boerenwinkels of brouwerijen. Om hier te kunnen overnachten hoef je je alleen maar aan te melden op de site en de gids te kopen. Je ontvangt dan een sticker die je op je voorruit kunt plakken. Zo weet iedereen dat je lid bent en mag je op de mooiste plekken overnachten!

2 France Passion - Frankrijk

[France Passion](#) werkt hetzelfde als Britstops. Je wordt lid en ontvangt een gids en raamsticker. Zo kun je van alle plekken die aangesloten zijn bij France Passion terecht. Een goede manier om in Frankrijk van het gebaande pad te gaan, en te kamperen op de mooiste plekken op het platteland.

3 España Discovery - Spanje

Ook [España Discovery](#) hoort in dit rijtje thuis. Met España Discovery kan je Spanje op een fijne ontspannen manier met de camper ontdekken. Verwacht geen overvolle campings en massa toerisme, maar bijzondere en rustige plekken bij wijngaarden en boerderijen. Ze hebben duurzaamheid en groen toerisme hoog in het vaandel staan. Daarnaast is het extra fijn kamperen bij een Spaanse boer op het erf, terwijl je waarschijnlijk ook nog eens meer leert over (en proeft van) zijn biologische manier van produceren.

4 Landvergnügen - Duitsland

De Duitse versie is [Landvergnügen](#). Ook hier kun je lid worden door het boek te bestellen. Met het vignet op je raam, kun je dan op zo'n 675 plekken in Duitsland terecht. Een bijzondere manier om ons buurland te ontdekken en vooral om midden in de natuur te zijn.

5. Andere EU landen

Ook in Zwitserland, Zweden en Denemarken zijn deze formules uitgerold. De Zwitserse versie is [Swiss Terroir](#), de Zweedse is [Swede Stops](#) en de nieuwste in de groep is Denemarken via [Pintrip](#).

Rustiek kamperen

[Rustiek kamperen](#) valt niet onder bovenstaand rijtje, maar laat je wel kamperen op boerenerven en tussen de wijngaarden of olijvenbomen. Je kunt zoeken per land en regio en vindt er de mooiste plekjes.

Van Secrets

Een andere site is [Van Secrets](#). Deze site deelt allerlei geheime plekjes voor mensen die dol zijn op wildkamperen. Ze maken onderscheid in free spots, wild spots en paid spots en ook kun je locaties vinden waar je kunt douchen of naar de wc kunt gaan. Zo kom je op de mooiste en meest onbekende plekjes. Per spot worden de coördinaten gegeven zodat je ze met de GPS kan vinden. Ook krijg je informatie over in wat voor omgeving je staat, wat er in de omgeving te doen is, de veiligheid van de plek, de actuele weersinformatie en zelfs de exacte tijd van de zonsondergang en zonsopkomst. Wil je liever toch liever zeker zijn dat je sowieso mag wildkamperen in het land waar je op dat moment, lees dan mijn blog over [wildkamperen en ik welke landen het is toegestaan](#).

Vanlifelocation

Om [Vanlifelocation](#) te gebruiken heb je wel een instagram account nodig omdat hun site nog niet werkt. Dit instagram account post regelmatig mooie foto's van gratis camperspots in Europa met de coördinaten erbij. Alleen al leuk om weg te dromen bij de prachtige foto's.

TIPS

Op de bonnefooi of met een plan?

Dat hangt er helemaal vanaf wat jij fijner vindt. Als je op de bonnefooi gaat kan het zijn dat je soms wat langer naar een plekje moet zoeken, maar vaak kom je dan op een prachtige plek terecht. Vertrouw je daar toch liever niet helemaal op? Plan dan een beetje je route en reserveer eventueel campings. Vooral met kinderen kan dat erg fijn zijn, omdat je dan ook naar campings kunt gaan met een zwembad of speeltuin.

www.camperreisverslagen.nl
www.reisbijbel.nl
www.expeditiekrum.nl
<https://jantinascheltema.nl/blog>
FB groepen: 'Onze trips met de camper' en 'Camperclub zonder klagers'

Instagram: Park4night of Vanlifelocation, zoek op #vanlife, of volg @Travelmanyroads of @bynomads.nl

In een aantal landen in Europa is **wildkamperen** toegestaan. Avontuurlijk en vaak op bijzondere plekken.

Er zijn nog een aantal landen in Europa waar je mag wildkamperen, maar helaas is het dat niet altijd mogelijk met een camper.

In Finland mag je bijvoorbeeld met een camper geen natuurgebied in en in Zwitserland mag je alleen op plekken hoger dan 2000 km wildkamperen. Op IJsland mag het wel maar de camper daarheen verschepen is duur. Gelukkig mag het wel in Noorwegen, Schotland en de Algarve.

Wildkamperen tips

Wanneer je toch in de gelegenheid bent, zijn er een paar regels om je aan te houden

Leave no trace en heb respect voor de natuur! Laat niks achter op de plek waar je overnacht hebt. Neem je rommel (plastic!) mee en begraf je gedane behoeftes. Het is een kleine moeite en het houdt de natuur netjes.

Heb respect voor de locals. Jij bent op bezoek en dus pas jij je aan en houd je rekening met mens en dier. Bewonder dieren ook van een afstandje en laat ze verder met rust.

Pas op met open vuur. Houd extra veel rekening met de natuur bij droog weer en kies de plaats van je kampvuur zorgvuldig. Doof het vuur altijd voor je gaat slapen en ruim ook de sporen netjes op voordat je vertrekt.

Check vooraf altijd even de regels van je bestemmingen en blijf niet te lang op één plek.

Het rijden in een camper is makkelijker dan je denkt. Als je gewend bent aan auto rijden en je **bewust bent van de verschillen**, moet het lukken.

Let op de breedte van je camper

Een camper is gemiddeld 20 tot 50 cm breder dan een auto. Als je gewend bent om in het midden van je rijbaan te rijden dan zal je ondervinden dat je met je camper over de rechter streep zal gaan. Hoe los je dit op? Leer jezelf aan om dichter naar de linker streep te rijden.

De achterkant zwenkt uit

Terwijl het midden van de camper dezelfde richting opgaat als de voorkant, zwenkt de achterkant bij een bocht uit. Hoeveel hij uitzwenkt hangt af van hoelang het deel is dat nog achter de achterwielen uitsteekt. Oefening baart kunst.

Parkeren en achteruit rijden

Probeer krappe parkeerplaatsen te vermijden, vooral als het zicht op mogelijke obstakels verdwijnt. Het is altijd handig om iemand te hebben die bij het voertuig staat om instructies te geven. Zorg dan altijd dat deze persoon jou en de mogelijke gevaarlijke situatie kan zien.

Leer jezelf aan om op je spiegels te vertrouwen. Het over je schouder kijken en de achteruitkijkspiegel gebruiken zoals je dat in je auto gebruikt werkt niet voor een camper.

Snelheid en afstand

Zware voertuigen hebben meer tijd nodig om te remmen dan lichte voertuigen. De beste manier om ongelukken te voorkomen is de volgfstand te vergroten tussen jezelf en de andere weggebruikers. Een voordeel van langzamer rijden is dat je merkt dat ruimtes natuurlijk ontstaan tussen jou en de andere weggebruikers, die vaart maken om zo snel mogelijk op hun plek van bestemming te komen.

Neem de tijd als je van rijbaan wisselt

Controleer je spiegels en eventueel de aanwezige achteruitkijk monitor voordat je wisselt van rijbaan. Maak op tijd gebruik van je richtingaanwijzers. Controleer nog zeker een tweede keer je spiegels voordat je je langzaam naar de andere rijbaan verplaatst. *Geef de andere weggebruikers genoeg signalen en tijd om op jou te reageren.*

Het Verenigd Koninkrijk is een prachtige bestemming voor een camperreis. De meeste campers gaan er vooral heen voor de mooie natuur. Nergens vind je die zo ruig en uitgestrekt als daar.

Er zijn ontzettend veel nationale parken met allemaal hun eigen unieke karakter. Oh ja, en dat [links rijden](#) heb je ook zo onder de knie.

Het zuiden van Engeland

Als je met de camper naar Engeland gaat zijn er zoveel plekken om te bezoeken. Dat gaat natuurlijk nooit in een trip passen. Gelukkig is alleen het zuiden van Engeland al belachelijk mooi. Ruige kustlijnen, lieflijke baaitjes en toffe steden zijn de ingrediënten voor een mooie [camperreis door Engeland](#).

Camperroutes in Schotland

Ook Schotland is ongekend mooi. Meren, bergen en uitgestrekte landschappen geven het gevoel dat je in een sprookje bent. Het is een populaire camperbestemming, niet in de laatste plaats omdat je er kunt wildkamperen. Nieuwsgierig geworden? Verdiep je in het land en zoek tussen deze [camperroutes in Schotland](#) naar de route van je dromen.

“Dat **links rijden** heb je zo onder de knie, don't worry.”

Op zoek naar nog meer reisinspiratie? Kijk dan even rond op onze [blog bij de andere bestemmingen](#) want er is nog zoveel meer te ontdekken.

In toenemende mate worden er in Europa **milieuzones** ingevoerd. De milieuzones hebben als doel om de luchtkwaliteit te bevorderen en de uitstoot van vervuilende wagens tegen te gaan. Wanneer je met een camper een milieuzone inrijdt zonder milieusticker, riskeer je een boete. Hieronder vind je alle informatie over de milieuzones- en stickers in de verschillende Europese landen.

Milieuzones in Nederland

In Nederland hebben Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Arnhem milieuzones. De milieuzone in **Utrecht** geldt voor dieselveertuigen van voor januari 2001. De milieuzone van Utrecht omvat de gehele binnenstad, het stationsgebied, de Jaarbeurs en enkele aangrenzende wegen. **Arnhem** heeft vanaf januari 2019 ook te maken met een milieuzone, en nog wel de strengste van alle Nederlandse steden tot nu toe! De zone geldt voor dieselpersonenauto's van voor 2004. Dieselveertuigen van voor 2006 mogen alleen daar rijden als ze voldoen aan Europese eisen. De milieuzone in **Rotterdam** geldt voor dieselveertuigen van voor januari 2001 en benzinevoertuigen van voor juli 1992. De milieuzone in **Amsterdam** geldt in principe niet voor personenauto's, dus ook niet voor campers, die geregistreerd zijn als MI. Is jouw camper geregistreerd als NI, dus een bestelbus bijvoorbeeld, dan mag het niet.

Milieuzones in Duitsland

In Duitsland krijg je vooral in de grote steden te maken met de zones. Het **Ruhrgebied** is ook een milieuzone. Vanaf juli 2019 moet je daar extra op letten. Dan gaat namelijk het eerste dieselverbod op een Duitse snelweg in. Het gaat om de A40 die dwars door de stad Essen loopt. Per 1 juli mag je de weg niet meer op met een voertuig die een dieselmotor heeft die een lagere uitlaatgasnorm heeft dan Euro-5. Per 1 september mogen zelfs alleen nog voertuigen met een uitlaatgasnorm van Euro-6 deze weg gebruiken. Het is ook handig om de [Green-Zones App](#) te downloaden. Zo kan je onderweg altijd even checken hoe het ook alweer zat.

Milieuzones in België

België heeft milieuzones in **Antwerpen** en **Brussel**. Dieselveertuigen die van voor 2006 komen en benzinevoertuigen van voor 1992 zijn niet toegestaan in de milieuzone van Antwerpen. Je kunt het niet stiekem toch proberen omdat je wordt gescand door een camera als je de zone inrijdt. In Brussel zijn benzinevoertuigen van voor 1992 en dieselveertuigen van voor 2000 niet toegestaan op de wegen. De milieuzone bestaat uit het centrum van Brussel. Wanneer er sterke luchtverontreiniging is, kan het zijn dat er strengere maatregelen worden ingevoerd, zoals een snelheidsbeperking of een verbod voor bepaalde typen voertuigen. Wanneer dit het geval is wordt het aangekondigd in de media.

Milieuzones in Frankrijk

In Frankrijk zijn de milieuzones best ingewikkeld. Er zijn twee soorten milieuzones in Frankrijk bepaald. De eerste is 'Zone à Circulation Restreinte', ook wel **ZCR**. Dit is een milieuzone die permanent van kracht is. Die vind je bijvoorbeeld in het centrum van Parijs. De zone is het hele jaar van kracht, hoewel sommige zones ook beperkt kunnen worden tot bijvoorbeeld van 8 tot 20 uur doordeweeks. Buiten die uren mag je ook met je voertuig zonder sticker naar binnen.

De andere milieuzone is 'Zone de Protection de l'Air', oftewel **ZPA**. In deze zone worden er maatregelen genomen in geval van (langdurige) extreme luchtvervuiling, *pic de pollution* in het Frans. Die maatregelen kunnen heel verschillend zijn. Zo kunnen op dagen als dit bepaalde kleuren van de milieusticker geweerd worden, de maximumsnelheid omlaag gaan of mogen auto's met een even of oneven kenteken op afwisselende dagen geweerd worden.

Welke maatregelen gebruikt worden verschilt per zone. In de plaatselijke kranten en op elektronische borden langs de grote wegen wordt aangegeven of de restricties van toepassing zijn. Zones vind je in Parijs, Grenoble, Lille, Lyon, Straatsburg en Toulouse. In Frankrijk heb je ook nog eens te maken met zes verschillende soorten milieustickers. Wil je een Franse stad bezoeken? Lees je dan goed in en bereid je goed voor (TIP: vooraf een sticker bestellen!). Of laat je camper buiten de stad en neem het openbaar vervoer richting het centrum.



MILIEUZONES

Ook in andere Europese landen vind je milieuzones. Soms alleen in de hoofdstad, maar soms ook in andere steden. Omdat ieder land weer net andere regels heeft is het best ingewikkeld. Ook heb je overal weer andere stickers waardoor je voorraam zo vol zit. **Onze tip:** vermijd steden zo veel mogelijk. Overnacht op een camping of camperplaats buiten de stad en neem het openbaar vervoer om de stad te bezoeken. Zo kom je ook niet onverwacht in de problemen. Meer informatie vind je ook bij de [ANWB](#).

Instructievideo's

Op ons **YouTube kanaal** vind je allerlei instructievideo's. Mocht je er even niet uitkomen met bijvoorbeeld het gas, de standen van de koelkast of het gebruik van het toilet, dan kun je die filmpjes er even bij pakken. Waarschijnlijk heb je het dan in no time opgelost.

Goboony NL | (reis) inspiratie, tips en andere leuke dingen



Hoe zit het met het gas in de camper?

Goboony - camper huren
60 weergaven •
2 maanden geleden



Camper road trip - een camperreis door Frankrijk

Goboony - camper huren
1,8K weergaven • 1 jaar geleden



Camper road trip door Zweden

Goboony - camper huren
1,9K weergaven •
10 maanden geleden



Let op; een camper zwenkt uit!

Goboony - camper huren
541 weergaven •
5 maanden geleden



Hoe werkt de elektriciteit in een camper?

Goboony - camper huren
165 weergaven •
5 maanden geleden



Hoe gebruik je het toilet in een camper? En hoe leeg je...

Goboony - camper huren
237 weergaven •
5 maanden geleden



Tipclip Wilbert en Riet

Goboony - camper huren
30 weergaven • 1 jaar geleden
Ondertiteling



Lex van Horsssen

Auteur

Saskia, Lex en hun twee kinderen Gijs en Teun trekken in **20 weken door Europa**.

Het is een van de vele reisverhalen, mede mogelijk gemaakt door Goboony.

Hier gaat het toch om

Het idee voor de reis ontstond zo'n twee jaar geleden, aan het eind van onze zomervakantie. Op zo'n moment - je kent dat wel - dat je merkt dat je helemaal los bent van alles. Dat je écht rust, tijd en aandacht hebt voor en met elkaar. Dat je bij jezelf denkt: hier gaat het toch om.

Maar dan moet je weer naar huis. En alle goede voornemens ten spijt, je zit meteen weer in dezelfde achtbaan waar je voor je vakantie uitstapte. Zo gaat het nou eenmaal. Daarover klagen heeft niet zoveel zin. Sowieso zouden we niet mogen klagen in een land waar alles goed geregeld is. We staan nota bene op plek 5 van de gelukkigste volkjes op aarde. Vraag me trouwens af hoe je dat bepaalt. Geen idee. Toch klagen wij Nederlanders best veel. Vaak over wat minder belangrijke dingen. Niet erg. Als we ons maar af en toe bewust zijn van onze welvaart en ons welzijn. Dat is wel eens moeilijk in de waan van de dag. Voor grote mensen al, laat staan voor kinderen.

Je gaat het pas zien als je om je heen gaat kijken. Vooral in andere landen met andere culturen en levensstandaarden. Landen waar veel geschiedenis is geschreven en verschillende natuur te vinden is. Daarvoor hoef je niet per se de hele wereld over. Europa heeft het allemaal. Hier willen we onze kinderen die verschillen laten zien, beleven en ervaren. Op een leeftijd - 10 en 7 - dat ze alles nog opzuigen als sponzen en in hun achterkamer stoppen. Later gaat dat achterkamertje ongetwijfeld van pas komen. Het gaat ze helpen met een bredere blik en kritisch naar hun eigen omgeving te kijken.

20 weken rondtrekken door Europa. Vanmorgen vroeg ik mijn vrouw welke dag het was. Dat leek me een goed teken.

Ons plan is om via België en Frankrijk naar de Italiaanse Alpen te rijden. Door naar Slovenië, een stukje Kroatië en dan omhoog door Oost Europa naar de Baltische Staten. Oversteken naar Finland en door naar Zweden en Noorwegen. Om uiteindelijk via Denemarken en Duitsland weer thuis te komen. Ambitueus? Ja. We zien wel hoe het gaat. Het rondje is geen doel op zich. Wat we ervan opsteken des te meer. En we gaan natuurlijk ook gewoon stoere dingen doen.

We zijn geen ervaren campers dus we zijn eerst maar eens een paar dagen in Nederland gaan 'wennen' op camping *De Lievevinge*, een goed idee.

De Lievevinge is dicht bij Cobie, onze verhuurder in Noordeloos. Als er nog wat is, is de hulp nabij. Ik heb een half jaar geleden aan Goboony gevraagd of er iemand zo gek is om mij 20 weken een camper te verhuren. Ja dus. En ook nog eens een camper die voldoet aan al onze wensen.

We hebben een geweldig contact gehad met Cobie in de voorbereiding. Haar betrokkenheid en enthousiasme over ons plan was enorm. En die van Goboony net zo. Een samenwerking die gewoon een goed gevoel geeft.

Na drie dagen Nederland durfden we de grote grensoversteek naar België wel aan. Met als eerste stop Gent. In Gent heb ik Saskia destijds ten huwelijk gevraagd. Mooi om onze jongens de precieze plek van het aanbod te kunnen laten zien. Het nietje van Saskia die al jaren in Gent woont en werkt, heeft ons rondgeleid. Geweldig zo'n persoonlijke gids die een hoop over de stad weet te vertellen. Een prachtige stad waar een flink geknukt is door de eeuwen heen. Vooral omdat de stad zo rijk was. Er viel veel te halen. De stadscamping was prima met een bushalte voor de deur die ons naar het prachtige centrum bracht. En weer terug.

De camping bij Ieper was wat minder. Die hebben ze namelijk niet. Alleen een camperplaats. Dus heb je plannen om een camping te beginnen? In Ieper zijn toeristen zat en er is weinig concurrentie. Succes gegarandeerd.

Voor niet-camperars is een eerste ervaring op zo'n parkeerterrein wel even schakelen. Zo'n 20 parkeervakken en hutje-mutje. Maar goed, het doel heiligt de middelen. Want de indruk die Ieper en omgeving op ons achterlaat is enorm. De Eerste Wereldoorlog heeft hier z'n hoogtepunt, of beter, dieptepunt bereikt. Je krijgt hier goed mee hoe de gevechten in de loopgraven moeten zijn geweest. En sinds 1928 wordt hier onder de Menenpoort nog elke dag! om 20.00 uur de Last Post geblazen om de gesneuvelden te herdenken. Daar worden we stil van.

We maken de maximaal 48 uur toegestane parkeertijd op de parkeerplaats in Ieper zeker niet vol. We redden de helft niet eens. We rijden Frankrijk in naar het Hoog-Normandische kustplaatsje Saint-Pierre-en-Port. Stelt niet heel veel voor, maar de krijtrotten waar de streek bekend om staat, zijn prachtig. De camping is oke en het sanitair in originele staat zullen we maar zeggen. Maar met mooi weer ziet alles er rooskleurig uit. We blijven er twee nachtjes en de Paashaas slaat ons niet over.

We staan op het punt te vertrekken naar Honfleur en daarna de stranden waar de invasie heeft plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wordt dat net zo indrukwekkend als Ieper? **[Lees meer over onze reis-avonturen op ons blog op de site van Goboony.](#)**



“Campers & kinderen, een geweldige combinatie”

Kamperen met kinderen

Voor veel gezinnen is het de ideale gezinsvakantie. Met elkaar heerlijk buiten zijn, weg van alle stress. Daarnaast is het ook nog eens hartstikke knus met zijn allen in de camper. Om jouw reis met kinderen helemaal een succes te maken heb ik deze tips (*met behulp van experts*) opgesteld.

Camper kiezen

Als je gaat reizen in een camper met kinderen, kies dan voor een grote camper. Op die manier hoeven de kinderen niet telkens hun spullen op te ruimen. Een **alkoof camper** is vaak de beste keuze.

Overnachten

Boek tijdig de camperplaatsen, zodat jij en je kinderen weten waar jullie aan toe zijn. Ook ben je op deze manier niet de hele dag op zoek naar een volgende (leuke!) camping. Kies een camping uit die past bij jullie als gezin, denk aan grootte, sfeer, camping voorzieningen en activiteiten, wel of geen landgenoten en in een omgeving waar voldoende voor de kinderen te beleven valt. Een camping met een zwembad zorgt voor gegarandeerd succes!

Speelgoed & fietsen

Neem genoeg speelgoed en hun fietsen mee. In een camper heb je meer laadruimte dan in een auto. Zo kan je prima wat meer speelgoed meenemen. Ook handig tijdens het rijden. Ze kunnen lekker spelen terwijl jij ontspannen rijdt.

Rijden door de bergen

De kans is groot dat je tijdens je camperreis door de bergen rijdt. Een camper gaat nou eenmaal niet zo snel de berg op als een normale personenauto. Laat je vooral niet opjatten en probeer een plekje te zoeken waar je even stil kan staan, zodat de auto's voorbij kunnen en ga dan weer verder.

Maak een plan voor de rit

Rijden over de bergpassen kan zowel leuk als frustrerend zijn. Kies daarom een rustig moment van de dag, zodat je optimaal kan genieten en niet in de file hoeft te staan!

Zet na een klim de motor niet direct af

Nadat je op de bestemming bent aangekomen, laat dan de motor nog eventjes draaien. Zeker bij oudere campers zorgt dit ervoor dat de koelvloeistof de motor nog blijft koelen.

Draai toeren en let op de temperatuur

Door de motor veel toeren te laten draaien, gaan de ventilatoren en waterpomp sneller draaien. Dit zorgt er voor dat je motor dus beter wordt gekoeld. Als de temperatuurmeter aangeeft dat de motor erg warm is, zoek dan een plekje om te stoppen zodat de motor kan afkoelen.

Spaar de remmen

Als je bergafwaarts rijdt, is het belangrijk om de remmen te sparen. Het is aan te raden om dezelfde versnelling te gebruiken voor zowel bergop- als bergaf. Hierdoor rem je af op de motor. Als je dan toch je remmen moet gebruiken, doe dit dan kort en krachtig. Matig de snelheid in de bergen.

“Neem de tijd wanneer je over de bergpassen rijdt, en geniet van het uitzicht!”

TIPS

Vraag tips aan de verhuurder!

Wanneer je de camper bij jouw verhuurder gaat halen, vraag dan om wat 'tips en tricks' over het rijden met die specifieke camper. De verhuurder heeft vaak veel ervaring in het rijden met zijn of haar camper, en kan jou goed op weg helpen. Je kan bijvoorbeeld vragen in welke versnelling je het best bergopwaarts kan rijden en waar je nog meer op moet letten.





Camper eigenaren gebruiken hun camper gemiddeld maar 4 weken per jaar, voor de rest staat de camper stil. Dat is natuurlijk absoluut zonde. Campers zijn gemaakt om te gebruiken! Gelukkig zijn er heel veel mensen die eens met een camper op reis willen, zonder direct een camper te kopen.

Vanuit het idee dat campers veel meer gebruikt kunnen worden als je mensen bij elkaar brengt via particuliere verhuur, ontstond **camperdeelplatform Goboony**.

Via Goboony kun je dus gemakkelijk van een particuliere eigenaar een camper huren, die anders stil had gestaan. Als campereigenaar levert je het ook nog eens een leuk zakcentje op.

Voordelen voor huurders

- Gemiddeld 40% goedkoper dan verhuurbedrijven
- Gratis annuleren tot 7 dagen voor vertrek als corona maatregelen je reis onmogelijk maken
- Grootste aanbod campers om te huren in NL
- Slechts €150 borg met onze **Zorgeloos Reizen** verzekering
- Persoonlijk supportteam dat altijd voor je klaar staat
- Slechts 10% aanbetaling bij vroegboeken

Voordelen voor verhuurders

- Jij bepaalt wanneer en aan wie je verhuurt
- Verhuren via Goboony is volledig gratis
- Geen overbodige kosten aan je camper
- Persoonlijk supportteam dat altijd voor je klaar staat
- Verhuur houdt je camper in conditie

Meer details vind je op **WWW.GOBOONY.BE**

Share the freedom

Redactie: Margje Hoogland

Ontwerp & beeldredactie: Marc van der Voorn

In opdracht van Goboony
Reactorweg 9A, 3542 AD Utrecht

085 - 401 6832
www.goboony.be
info@goboony.be

Hopelijk ben je na het lezen van dit magazine goed voorbereid voor je eerste campervakantie. Hier kun je voor nu nog snel even [je paklijst](#) downloaden!

Mis je nog iets of wil je nog meer dingen weten? Neem dan gerust contact met ons op! Het team van Goboony staat voor je klaar. En dan kunnen we de ontbrekende items in de toekomst aan dit magazine toevoegen.

Volg @goboony op **Social Media** en deel je foto's met #goboony of tag ons.



Schrijf je ook in voor onze **nieuwsbrief** om op de hoogte te blijven van aanbiedingen, tips en meer!

goboony